

**Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017**

## **ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Ιωάννα Κοντούλη: “Επανασχεδιασμός των ΣΔΙΤ για σχολεία” - “Η ανάπτυξη δεν έρχεται απλώς με τη μόχλευση κεφαλαίων και τη συμμετοχή ιδιωτών. Απαιτείται σχέδιο” - “Δεν έχω καμία ιδεοληψία. Οι ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο. Και το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο. Εξαρτάται από σένα πως θα το χρησιμοποιήσεις”.**

Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ΣΔΙΤ για την κατασκευή σχολείων, υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Ιωάννα Κοντούλη τονίζοντας ότι “δεν πρέπει να ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος” κι ότι “η ανάπτυξη δεν έρχεται απλώς μέσα από την μόχλευση κεφαλαίων και την συμμετοχή των ιδιωτών αλλά απαιτείται όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο που να διασφαλίζει πρωτίστως την κοινωνία”.

Μιλώντας στο Συνέδριο με θέμα «INVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, η κα. Κοντούλη υπογράμμισε ότι η ΚΤΥΠ θα προχωρήσει σε:

- “Αξιολόγηση όλων των αιτημάτων για να επιβεβαιώσουμε την αναγκαιότητα και να εξασφαλίσουμε την κάλυψη της δυναμικότητας” γιατί “στόχος είναι η κάλυψη πραγματικών αναγκών και όχι μόνο η μόχλευση του χρήματος» . “Μας τιμά το γεγονός ότι μόνο σε δυο (2) από τα δεκαπέντε (15) σχολεία που έγιναν με ΣΔΙΤ κι έχουν ήδη παραδοθεί, έχει καλυφθεί η δυναμικότητα; Ποια είναι η μελέτη που έδειχνε ότι έπρεπε να χωροθετηθούν εκεί τα σχολεία κι όχι αλλού”;

- “Ξεκαθάρισμα σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το μέγεθος και την καταλληλότητα των οικοπέδων. Δεν γίνεται να θέλουμε εγκεκριμένο κτιριολογικό για όλα τα έργα που αφορούν σχολικά κτίρια και χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές,

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

πλην των ΣΔΙΤ. Και αυτά με δημόσιο χρήμα πληρώνονται τελικά. Μας τιμά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα σχολεία που έγιναν με ΣΔΙΤ έγιναν κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών όρων; Μας τιμά που δε υπήρξε καμία προσαρμογή στο φυσικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον; Είναι το ίδιο να φτιάχνεις σχολείο στη Πεντέλη και το ίδιο στο κέντρο της Αθήνας”;

- “Δημιουργία προσθετικής αξίας από την κατασκευή των σχολείων με ένταξη ντόπιων υλικών που θα τονώσουν την αγορά γιατί η άλλη εναλλακτική είναι να συνεχίσουμε την απλή κατανάλωση εισαγώγιμων προϊόντων”.

- “Πρόβλεψη για μεταφορά τεχνογνωσίας σε φορείς του δημοσίου άλλα και δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και μαθητές τεχνικών ιδρυμάτων και σχολείων καθ’ όλη την περίοδο που εκτελούνται αυτές οι μακροχρόνιες συμβάσεις. Όταν πληρώνουμε για έργα εκπαίδευσης ακόμα κι όταν πρόκειται για κτίρια δεν πρέπει να χάνουμε τον στόχο που είναι η μάθηση”.

Η κα Κοντούλη χαρακτήρισε ως πηγή των προβλημάτων το γεγονός ότι “ο νόμος για τα ΣΔΙΤ του 2006, το μόνο εν τέλει διασφαλίζει είναι η μόνιμη ροή χρήματος από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης και τις τράπεζες, για 25 τουλάχιστον χρόνια. Για έργα μη ανταποδοτικά όπως είναι τα έργα για την Δημόσια Παιδεία μας τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ένα οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο. Εγώ για να είμαι ήσυχη απέναντι σε αυτά τα παιδιά που θα μπου στα σχολεία αυτά και τους λέμε ότι επιβαρύνουμε το μέλλον τους με τέτοια ποσά, πλέον αυτών που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τα προηγούμενα χρόνια, και θα τα καλέσουμε να ζήσουν ως αυριανοί πολίτες με αξιοπρέπεια και ελπίδα, θέλω να μπορώ να τους δώσω απαντήσεις σωστού σχεδιασμού”.

Όταν χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο που θα το πληρώνουμε και θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, πρέπει να μην έχουμε μονοδιάστατο σχεδιασμό. Πρέπει να το δούμε σφαιρικά και πολύπλευρα με ότι αυτό σημαίνει”.

Η Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. υπογράμμισε ακόμα τα εξής:

*“Δεν έχω καμία ιδεοληψία με τα ΣΔΙΤ. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι μπορεί να έχουν ιδεοληψία με το συγκεκριμένο μοντέλο ΣΔΙΤ λες και έχει γραφτεί στην πέτρα και δεν αλλάζει. Οι ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο. Εργαλεία μπορούμε να εφεύρουμε πολλά. Υπήρχαν και στο παρελθόν τέτοια. Το ΜΟΠ, τα ΚΠΣ, τα ΕΣΠΑ. Πως τα αξιοποιήσαμε; Πάνω σε ποιο σχέδιο; Και το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο. Εξαρτάται από σένα πως θα το χρησιμοποιήσεις.*

*Όταν κάποιος δεν έχει το υπόβαθρο που θα σχεδιάσει, τι είδους ανάπτυξη θα κάνει; Θέλω να πιστεύω ότι μάθαμε από τα λάθη μας κι ότι θα πάμε με πιο σεμνά και υπολογισμένα βήματα στο μέλλον. Πιστεύω ότι η ΚΤΥΠ με όλη την εμπειρία και τα άξια στελέχη της, θα δώσει όραμα, στόχο και ελπίδα. Αυτό λείπει σήμερα”.*

**Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων &  
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης**